

Avondliedeke

tekst: Alice Nahon (1896 - 1933)

muziek: Ernest Van der Eyken (1913 - 2010)

langzaam *p*



't Is goed in 't ei-gen hert te kij-ken, nog e-ven voor het sla-pen-gaan, of ik van



da - ge - raad tot a - vond geen en - kel hert heb zeer ge-daan.



Of ik geen o - gen heb doen schrei-en, geen wee-moed op een we-zen



lei. Of ik aan lief-de-lo-ze men-sen een woor-de-ke van lief-de zei. En



vind ik in het huis mijns her-ten dat ik een droe-fe-nis ge - nas, dat ik mijn



ar - men heb ge - won - den rond - om een hoofd dat een-zaam was,



dan voel ik op mijn jon - ge lip - pen die goed - heid lijk een a - vond - zoen...



't Is goed in 't ei-gen hert te kij-ken en zó z'n o-gen toe te doen.